



# Via inzicht naar verbinding

## Verdieping voor vrijwilligers aan het levenseinde

Vanaf 2023 zijn er in het Dominicanenklooster Huissen 4 inspirerende verdieplings-tweedaagse voor vrijwilligers werkzaam rond het levenseinde, rondom de onderstaande thema's:

- Eenzaamheid
- Zien & Zijn
- Machteloosheid
- Spiritueel leed

Durft de vrijwilliger zich als luisterend instrument in te zetten? Kent de vrijwilliger zichzelf in de wederkerigheid van de relatie? Is de vrijwilliger in staat om te reflecteren op ontvangen en geven? Deze fundamentele vragen vormen de rode draad in de vier verdieplingsdagen. De dagen staan onder leiding van ervaren trainers en vinden plaats in het inspirerende Dominicanenklooster Huissen.

### Programma

1e dag aanvang 10.00 tot 17.00 2e dag (inclusief overnachting in het klooster)

### Kosten

Per verdieplings tweedaagse zijn de kosten € 180,00 p.p. incl. overnachting en maaltijden. U kunt zich voor de vier thema's maar ook voor de afzonderlijke thema's inschrijven.

### Aanmelding en informatie

[www.kloosterhuissen.nl/p/1737](http://www.kloosterhuissen.nl/p/1737)



*Het Dominicanenklooster in Huissen (nabij Arnhem) is een open huis voor mensen en organisaties om zich te bezinnen, bezield te raken en in beweging te komen. Het kloosterritme en de sfeer van rust en verstillig bieden een inspirerende omgeving. Dominicanenklooster Huissen wil mensen en organisaties stimuleren om te werken met zin en ziel en stimuleert projecten voor kwetsbaren en voor mantelzorgers en vrijwilligers.*

Stadsdam 1, 6851 AH Huissen t: 026 326 44 22  
info@kloosterhuissen.nl [www.kloosterhuissen.nl](http://www.kloosterhuissen.nl)

**Dominicanen**  **klooster**  
Huissen

u kunt ons ook volgen  
op de social media



## Tweedaagse Levensende en Eenzaamheid

Deze tweedaagse biedt inspiratie voor het omgaan met eenzaamheid aan het levensende. We werken met een pdf van het boekje 'Mijn antwoord op eenzaamheid is liefde'. Voor vrijwilligers en andere geïnteresseerden. ■



[www.kloosterhuizen.nl/p/1734](http://www.kloosterhuizen.nl/p/1734)

## Tweedaagse Levensende en Machteloosheid

Machteloosheid aan het levensende kent verschillende vormen die de stervende niet altijd ten goede komen. In deze tweedaagse reflecteren we op aanleidingen, reacties en doorwerkingen van machteloosheid op basis van het boekje 'Holimozes, nee!'. Voor vrijwilligers en andere geïnteresseerden. ■



[www.kloosterhuizen.nl/p/1736](http://www.kloosterhuizen.nl/p/1736)

## Tweedaagse Levensende, Zien & Zijn

Deze tweedaagse biedt inspiratie voor de kwaliteit van Er Zijn (presentie) aan het levensende. Vrijwilligers en anderen zijn welkom om via casussen, theorie en oefeningen te reflecteren op aandacht voor de leven-latende persoon. We werken met een pdf van het boekje 'Daar doe ik het voor'. ■



[www.kloosterhuizen.nl/p/1735](http://www.kloosterhuizen.nl/p/1735)

## Tweedaagse Levensende en Spiritueel leed

Deze tweedaagse behandelt een methodiek die vrijwilligers helpt om sensitiever te worden voor signalen van spiritueel leed aan het levensende. De basis is het boekje 'Dorst of doodsangst'. Voor vrijwilligers en andere geïnteresseerden. ■



[www.kloosterhuizen.nl/p/1733](http://www.kloosterhuizen.nl/p/1733)

## Informatie over de trainers



**Anne Goossensen** werkt als hoogleraar Informele zorg & Zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek, en als lector Verlieskunst bij HBO Drechtsteden. Als vrijwilliger heeft ze de compassionate community Villa Tröst opgericht, waar mensen terecht kunnen na een verlies.



**Ben de la Mar** is initiatiefnemer van Stichting Luistergoud, een stichting die een breed palet van luistertrainingen aanbiedt in het vrijwilligerswerk waaronder hospices. Daarvoor was hij 30 jaar o.a. als trainer voor vrijwilligers betrokken bij het werk van de Telefonische Hulpdiensten in binnen- en buitenland.



**Anne Remijn** is rouwtherapeut en trainer. Zij heeft haar praktijk Eb en Vloed in Voorschoten en begeleidt individuen, paren, gezinnen en groepen bij rouwprocessen. Ze geeft trainingen over rouw en verlies aan diverse doelgroepen, verzorgt lezingen en is schrijfster van een aantal boeken met verlies als thema.



**Sylvie de Kubber** werkt als geestelijk verzorger in de psychiatrie in Rotterdam. Daarnaast is ze docent aan de Universiteit voor Humanistiek en trainer. Haar aandachtsgebied is zorg voor zingeving.